

# De tuin van...



Jos Hodselmans

Wat betekent de tuin voor u? Is het een plek om uit te rusten of juist lekker de handen uit de mouwen te steken? In de rubriek 'De tuin van...' besteedt TuinIdeeKrant aandacht aan uw tuin. Wilt u een keer centraal staan in deze rubriek? Stuur dan een e-mailbericht naar [info@tuinideekrant.nl](mailto:info@tuinideekrant.nl). Dit keer is de beurt aan Jos Hodselmans.



## Hoe ziet uw tuin eruit?

In 1987 hebben wij ons huis gekocht met een sterk verwaarloosde tuin. Nadat het huis was gerenoveerd en uitgebreid, werd de tuin onder handen genomen en meerdere keren aangepast en uitgebreid. Inmiddels heeft de tuin een oppervlakte van zo'n 3.500 m<sup>2</sup>. Hierin hebben we onder meer vijf vijvers, verschillende terrassen, gazons, borders, een tuinhuisje met rieten dak, een moestuin en een fruittuin. De meeste bomen en planten zijn voorzien van een naambordje en de paden zijn verhard met klinkers, gravel en schelpen.

## Welke bomen en planten zijn uw favoriet?

In de tuin hebben we veel coniferen en acers verwerkt, evenals zo'n 800 rozen. Daarnaast heeft de tuin een groot aantal borders met vaste planten, waarbij *Hemerocallis* één van de favorieten is. Ook staan er bijzondere bomen en struiken in de tuin, waaronder *Fagus sylvatica* 'Rohan

Weeping', *Nyssa sylvatica*, *Zelkova serrata*, *Quercus texana* 'New Hundred' en *Quercus robur* 'Concordia'.

## Wat betekent de tuin voor u?

Ontspanning! Ik kan me er echt in uitleven. Ik zit in het onderwijs en dat brengt nog wel eens spanningen met zich mee. De tuin is dan echt een uitlaatklep waar ik tot rust kom. Maar dan wel door er in bezig te zijn. Mijn vrouw zegt altijd dat ik niet stil kan zitten!

## Heeft uw vrouw net zoveel met de tuin als u?

Ze heeft er minder mee, maar helpt wel steeds vaker mee. Ook wijst ze me af en toe op dingen die nog moeten gebeuren. Ze krijgt er dus steeds meer kijk op ha ha..

## Waar bent u trots op?

In de voortuin hadden we een echte blikvanger met een *Cupressocyparis leylandii* 'Castlewellan Gold' in de vorm van een

G-sleutel. Helaas is deze in 2008 vernield door een dronkaard.

Inmiddels hebben we ter vervanging een G-sleutel van ijzer geplaatst, beplant met kleinbladige klimop. Maar het hele gebeuren is wel groot nieuws geweest. Het is vorig jaar zelfs nog in de carnavalsop- tocht uitgebeeld!

## De tuin is vanaf 2003 opengesteld voor publiek. Hoe bent u op dat idee gekomen?

De buurvrouw kwam met dat idee. En nadat ik er even over nagedacht had, vond ik het eigenlijk wel een goed idee. Vorig jaar wisten meer dan 1.500 mensen de weg naar onze tuin te vinden. Sinds drie jaar hebben we een ontvangstruimte met een we en keuken, waar we groepen kunnen ontvangen. Ook verkopen we planten uit de tuin.



## Wat vinden de mensen van de tuin?

We krijgen een heleboel positieve reacties. Er zijn ook veel mensen die ieder jaar terugkomen of die ieder seizoen even een kijkje komen nemen. Wat

tot nu toe de mooiste reactie is geweest? Dat mensen zelden: 'De hemel zal vast en zeker mooi zijn, maar we hebben er hier al een stukje van gezien!'

**Nieuwsgierig geworden naar deze tuin? U bent van harte welkom om de tuin te komen bezoeken! Kijk voor de openingstijden en meer informatie op: [www.parkhofswalmen.nl](http://www.parkhofswalmen.nl).**

**Parkhof Swalmen  
Jos en Margriet Hodselmans  
Beeselseweg 6  
6071 PM Swalmen  
T: 0475-501193**